

## Nu blåser storm därute

Jag har nyss fått fyr på brasan i kaminen. Känner en tacksamhet över att ha den möjligheten. En eld, den kan vara ett fint sällskap om man råder över den. Idag tänker jag inte gå ut frivilligt, men en påse svamp står ute på trappan för att rensas. Det blåser kallt och jag ser höstens färger sprida sig utanför fönstret. Vi är många som funnit tröst i naturen. Ett stycke gräsmatta, en parkbänk, en sjö, en bakgård i skuggan. Det är så vi har mötts för att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Plötsligt tänker jag på Tove Janssons vackra text till Höstvisa. "Nu blåser storm därute och stänger sommarns dörr". I våras och somras kändes allt som en evighet. Det vi inte hann idag kunde vi göra i morgon. Plötsligt är det "i morgon". Och en konstig och annorlunda höst och vinter står för dörren. Som kulturarbetare gäller det att anpassa sig till detta nya tillstånd. Inte helt enkelt. Hösten brukar vara fylld av utställningar och kursverksamhet med många möten och samtal. Detta år är min ateljédörr stängd och låst. Några av mina kamrater finner nya vägar och bjuder på annorlunda konstupplevelser under denna helg som annars är vikt åt Konst Runt Möckelns öppna ateljéer. Och samlingsutställningen finner ni som vanligt i Konsthallen. Men våra möten människor emellan kräver kreativitet. För nu kommer mörkret. Och ensamheten kan bli tung. Utemöblerna behöver få stanna ute lite längre detta år och mötesplatserna i naturen behöver verkligen vara tillgängliga. På Bofors stationsområde finns det bord med bänkar som alltid står utomhus. Använd dem! Packa en fikakorg och något att sitta på. Knacka på hos grannen och ta en promenad dit tillsammans. Området är stillsamt, vackert och lika mycket ditt som någon annans.

" Nu blåser storm därute och stänger sommarns dörr,  
det är försent för att undra och leta.  
Jag älskar kanske mindre, än vad jag gjorde förr  
men mer än du nånsin får veta.  
Nu ser vi alla fyrar kring höstens långa kust  
och hör vågorna villsamman vandra.  
En enda sak är viktig och det är hjärtats lust  
och att få vara samman med varandra."

Höstvisa av Tove Jansson